



**עורך ראשי:** אודי רן

**ע' עורך:** ד"ר רחלי עינב

**עורך צילום:** רוני סופר

**יינוץ אקדמי:** פרופ' משה אגמי, פרופ' אבישי

שמידע, פרופ' פועה בר, ד"ר רמי קליין,

זהר לפיד, נדב לוי, שוקה רווק,

תמירה צדקיהו-חסון, דוד בן עוזיאל,

לב בוגוסלבסקי

**הערכת מאמרים:** הניקה רן

**עיצוב ועריכת גרפית:** סטודיו זאב אלדר

**עיבוד ועריכת תמונות:** שיר רן

**עריכה לשונית והגהות:** רונית רהב, אלה עומר

**צלמי מערכת:** ישראל פריידין, לב בוגוסלבסקי,

משה אגמי, רוני סופר, רובי רייקמנט, רוני וטש

רן, יונתן רן, אן וסרמן, שיר רן, איציק מרום

**מחשוב:** יונתן רן

**סמנכ"ל:** גנית סורביץ'

**מנהלי פרסום:** סיגלית אבו, אלי שהרבני

**אינטרנט:** עופר זוסמן

**מנהלת שירות לקוחות:** שרון קרמר

**שירות לקוחות:** יעלה חסיד

**הוצאת ולוחות:** שפירא

**דפוס וכריכיה:** רבגון

**דיוור ישר:** עיטוף בן נון

**הפצה:** בר

**הוצאה לאור:** טבע הדברים - החברה לחקר

האדם והסביבה בע"מ

**טלפון:** 09-9567776 שלוחה 1

**פקס:** 09-9567737

**ימים:** א-ה, 8:00-16:00

**כתובת למכתבים:** ת"ד 302 הרצליה ב' 4610301

דואר אלקטרוני: [menuim@tevahadvarim.co.il](mailto:menuim@tevahadvarim.co.il)

אתר אינטרנט: [www.tevahadvarim.co.il](http://www.tevahadvarim.co.il)

אינדקס מאמרים וכתבות לפי מספרי חוברות:

[www.tevahadvarim.co.il/index.pdf](http://www.tevahadvarim.co.il/index.pdf)

ניתן להזמין pdf של כל אחד מהמאמרים

בתמורה לעלות סריקה של עשרה ש"ח למאמר

**מחיר מנוי: 39 ש"ח לחודש**

**מנוי דיגיטלי כולל קטעי וידאו: 29 לחודש**

**מחלקת שירות לקוחות**

**טלפון:** 09-9567776 שלוחה 1

**ימים:** א-ה, 8:00-16:00

מוקד מנויי החברה להגנת הטבע:

טלפון: 03-6388688 שלוחה 3

אין להעתיק, לשכפל, לצלם, לתרגם, לאחסן

במאגר מידע או להפיץ כתב עת זה או קטעים

ממנו בשום צורה ובשום אמצעי, אלקטרוני, אופטי

או מכני (לרבות צילום) ללא אישור המערכת.

© כל הזכויות שמורות

יולי 2020 תמוז תש"פ

תוכן המודעות באחריות המפרסם בלבד

אונייה נראית כמו רב החובל שלה, היה אחד מהמשפטים שאמר אבי לאחיי ולי, כשהיינו ילדים, בנוגע למה שקורה בהתנהלותה של כל מערכת, ולא משנה מה גדולה. הדוגמה הראשונה שהוא הביא תאמה לתקופה שבה גדלתי - השנים הראשונות של העולם אחרי מלחמת העולם, והשנים הראשונות של המדינה שלנו (כל עוד אפשר להשתמש בביטוי הזה...). "קחו למשל את הטיטניק" הוא אמר. "בנו את תפארת הימים, האונייה הגדולה, הבטוחה והמפוארת ביותר בעולם, ספינה שדומה היה שאף סופה לא תוכל לה, והפקידו עליה איש טיפש, יהיר ומתנשא, שהצליח בהפלגה הראשונה שלה להטביע אותה, ואיתה יותר מ-1,500 נוסעים ואנשי צוות. אל תדאגו", הוא לא שכח להוסיף, "רב החובל עצמו ניצל כמובן..." מנגד, הוא הזכיר את ספינות המעפילים הרעועות, שהעמיסו על סיפונן ובבטנן פי כמה מקיבולת הנוסעים והמשקל המותרת להן, והעבירו אותם לארץ בבטחה, על אף הים הסוער והבריטים שעשו הכול כדי לא לאפשר להם להגיע לארץ.



70 שנה חלפו, והעולם התפתח, עבר מלחמות ומשברים כלכליים, ברית המועצות התפרקה, סין נפתחה לעולם המערבי והפכה לאימפריה כלכלית, אירופה התאחדה והפכה לפדרציה כלכלית ושלטונית, וארצות הברית זכתה בפריחה כלכלית, עם נשיא ליברלי שהוציא אותה מהמשבר הכלכלי העולמי של שנת 2008, שפתח את ארצות הברית לעולם, שסיים את היחסים הקפואים עם קובה וניהל מערכת יחסים סבירה בין מזרח ומערב.

ואנחנו - זכינו למקומנו בעולם הכלכלי.

ואז הוצב על הטיטניק רב חובל שמזכיר את רב החובל המקורי, שכבר ארבע שנים מצליח לפצל את ארצות הברית מהברית המערבית, להתנגש ברוסיה, בסין ובאירופה, ולוקח את ארצות הברית לתקופה שבה נשאלת שאלת הקיום הפדרטיבי הבסיסי. לרוע מזלם של האמריקאים עומד מולו בבחירות מנהיג אפור למדיי שלמזלו האומה האמריקאית מתעוררת ומבינה מי רב החובל שלה, ולאן הטיטניק טסה. אז ייתכן שהיא עוד תצליח להחליף את רב החובל הנוכחי ולהציב במקומו מישהו שפוי יותר שיטה את הספינה ולא יעבור דווקא בים הקרחונים.

ארצות הברית נמצאת במצב לא רע יחסית. אומנם השמאל והימין מתעבים אלה את אלה, אבל רב חובל חזק ושפוי עשוי להחזיר את הספינה למסלולה. כי החוקה עדיין חוקה, בתי המשפט עדיין בתי משפט, ושני בתי המחוקקים עדיין עובדים.

אבל אנחנו מדינה שיש בה כל כך הרבה מוחות מבריקים, כל כך הרבה אנשים חרוצים וזימים, מדינה שבעת צרה מתעוררים אזרחיה ומכניסים את גופם מתחת לאלונקה, בוואקום שהשאירו המנהיגים שלנו. מדינה שבה מספיקה דמעה אחת של ילדה בטלוויזיה כדי להרעיף עליה ועל אמה היחידנית מזון, אהבה וסיוע.

אנחנו המדינה שקמה בניגוד לכל הסיכויים והפכה למעצמה טכנולוגית, מדינה שפיתחה כלכלה עצמאית עם מספר מינימלי של מובטלים, על אף ההנהגה שלה.

מענקי פעימה, הראשונה, השנייה והשלישית... הלוואות למי שיש לו... הגל הראשון, השני, ואלו שיבואו אחריהם... עצמאים ועסקים קטנים על הקרשים, הבטחות שהפכו לבדיחות, מיליון מובטלים, שני מיליון עניים, 36 שרים ו-43 סגנים, שני ראשי ממשלה עם צבא מאבטחים ושיירות מבריקות, וילדה קטנה בשמלה לבנה שהלכה ושאלה - למה?

והתשובה תסופר בתולדות ישראל...

אוצי רן.